

Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Μύρινας Λήμνου¹

Η ενημέρωση για τα τοπικά ζητήματα αλλά και η γενικότερη πληροφόρηση για ακριτικές περιοχές της Ελλάδος όπως είναι η Λήμνος και ο Άγιος Ευστράτιος αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας γι' αυτές γιατί μόνο έτσι ο πληθυσμός τους μπορεί να επικοινωνεί, να αντιλαμβάνεται, να αφυπνίζεται, να συμμετέχει και τελικά να ενεργεί και να προοδεύει. Ωστόσο η ενημέρωση για τους κατοίκους της Λήμνου δεν ήταν πάντα μια εύκολη υπόθεση γιατί σε παλαιότερες εποχές ούτε τα κατάλληλα μέσα υπήρχαν ούτε ίσως και οι άνθρωποι εκείνοι που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σ' αυτό. Προς αυτήν την κατεύθυνση, της ενημέρωσης των κατοίκων εξαιρετικά σημαντική ήταν η συμβολή του ραδιοφώνου.

Η ακριβής χρονική περίοδος που οι κάτοικοι της Λήμνου άρχισαν να χρησιμοποιούν το ραδιόφωνο για την ενημέρωση και τη ψυχαγωγία τους δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί με ακρίβεια. Ωστόσο τις δεκαετίες του '20 και του '30 κάποιοι εύποροι Αιγυπτιώτες φαίνεται πως έφεραν το ραδιόφωνο και στη Λήμνο. Φωτογραφία - ντοκουμέντο του 1935 απεικονίζει καφεενείο να «διαφημίζει» τη συντροφιά του ραδιοφώνου που μπορούσε να προσφέρει στους θαμώνες του. Βέβαια δεν ήταν δυνατόν την εποχή εκείνη αλλά και τις επόμενες δεκαετίες να υπάρχει ραδιόφωνο σε κάθε σπίτι αφού η οικονομική ανέχεια, η έλλειψη ηλεκτροδότησης και άλλοι λόγοι δεν τους το επέτρεπαν. Με τον καιρό όμως όλο και περισσότερα καφεενεία εξοπλίζονταν με κάποιο ραδιόφωνο με σκοπό την προσέλκυση των πελατών τους. Στο βιβλίο των αδελφών Μπουτλούλου «Η Αγάπη όλα τα συγχωρεί» ο αναγνώστης πληροφορείται «Το πρώτο ραδιόφωνο στο χωριό το έφεραν στο καφεενείο. Εκεί οι άνδρες, μετά τη σκληρή δουλειά της γης, μαζεύονταν τα βράδια κι ακούγανε τις ειδήσεις». Στα δύσκολα χρόνια της γερμανικής κατοχής, όπως ήταν φυσικό το ραδιόφωνο σώπασε, αν και υπάρχουν μαρτυρίες πως ορισμένοι κρατούσαν καλά κρυμμένο κάποιο ραδιόφωνο με κίνδυνο της

ζωής τους. Τις δεκαετίες του '60, '70 και '80 σε ολόένα και περισσότερα σπίτια ακούγονταν οι μελωδίες του ραδιοφώνου. Από τους κρατικούς σταθμούς που λάμβαναν από τα μεσαία άκουγαν τα λαϊκά τραγούδια τα οποία τους συνόδευαν σχεδόν σε όλες τους τις δραστηριότητες. Από τα βραχεία μπορούσαν να ακούσουν κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς του εξωτερικού. Πριν από το κομβικό σημείο για την εξέλιξη του ραδιοφώνου στην Ελλάδα, της απελευθέρωσης των συχνοτήτων (1987-1989), από την Λήμνο εξέπεμπαν πειραματικά, ορισμένοι ευκαιριακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί οι λεγόμενοι πειρατικοί. Από το 1989 όμως ξεκινάει με αργά βήματα και δειλά τουλάχιστον στην αρχή, η ραδιοφωνία στη Λήμνο.

Ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός που αρχίζει να εκπέμπει στη Λήμνο είναι το **Ράδιο Λήμνος** ιδιοκτησία του πολιτιστικού συλλόγου Μ.Ε.Α.Σ. «ΛΗΜΝΟΣ». Η εκπομπή ξεκίνησε δοκιμαστικά στις 10 Μαρτίου 1989 και επίσημα λίγες μέρες αργότερα στις 25 Μαρτίου 1989. Ο ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει στα 98 FM. Το περιεχόμενο των εκπομπών σήμερα είναι ενημερωτικό τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (9:30 - 14:30), και στην συνέχεια το περιεχόμενο τού σταθμού είναι περισσότερο ψυχαγωγικό. Πέρα από τις ζωντανές εκπομπές, ο σταθμός μεταδίδει και ηχογραφημένες εκπομπές από το Ραδιοδίκτυο . Ως τμήμα του πολιτιστικού συλλόγου Μ.Ε.Α.Σ. «ΛΗΜΝΟΣ» ο στόχος του σταθμού είναι η προώθηση των πολιτιστικών αλλά και άλλων σημαντικών θεμάτων που αφορούν το νησί, η ενημέρωση των ακροατών για όσο συμβαίνουν στη Λήμνο αλλά και ευρύτερα, όπως και η ψυχαγωγία των ακροατών. Μελλοντικός στόχος του σταθμού είναι να συνεχίσει να ενημερώνει για τα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού, να προσφέρει βήμα ώστε να ακούγονται όλες οι απόψεις με σκοπό την πολυπρισματική ενημέρωση και βέβαια η ανανέωση του ψυχαγωγικού του τμήματος. Τα γραφεία του σταθμού βρίσκονται στο 2^ο όροφο του Παπουτσίδειου κτηρίου στη Μύρινα με σημαντικούς συνεργάτες όλα αυτά τα χρόνια την κυρία Μαρία Κατσάνου στην ενημερωτική ζώνη και τον κύριο Γιάννη Γριτζαλή στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Αξιόλογοι

συνεργάτες επίσης είναι οι: Ελένη Α. Τσιγιάννη, Νάνσυ Ματσούκα Λάμπρου κ. ά

Τον επόμενο μήνα, τον Απρίλιο του 1989 ιδρύθηκε ο Ραδιοφωνικός σταθμός **FM100** και παρά τις αρχικές δυσκολίες που αφορούσαν κυρίως τον συντονισμό και την οργάνωση του σταθμού αφού εκείνη την εποχή ήταν σχεδόν άγνωστο το αντικείμενο, και η προσπάθεια αυτή ήταν καινοτόμος για την περιοχή δεν άργησε ωστόσο να εδραιωθεί και να γίνει αγαπητός στους ακροατές. Ο ραδιοφωνικός σταθμός FM100 εκπέμπει στη συχνότητα των 99, 7 FM. Με το περιεχόμενο κυρίως ενημερωτικό συνέβαλε όλα αυτά τα χρόνια σημαντικά στην πληροφόρηση των ακροατών, και συνεχίζει βέβαια να το κάνει με μεγάλη επιτυχία. Δεν λείπουν όμως και οι εκπομπές με ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Στις πρώτες του προσπάθειες συνεργάστηκε με το Ραδιοφωνικό σταθμό Flash ενώ σήμερα συνεργάζεται με το «Ράδιο Θεσσαλονίκη» σε μια κοινή προσπάθεια να δημιουργηθεί μια ενιαία γραμμή ενημέρωσης στη Βόρεια Ελλάδα. Η έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση των ακροατών της Λήμνου αποτελεί στόχο και κατευθυντήριο άξονα του ραδιοφωνικού σταθμού για τα επόμενα χρόνια. Τα γραφεία του σταθμού βρίσκονται στη Μύρινα, στην οδό Καρατζά, αρ. 4. Σημαντικοί συνεργάτες όλα αυτά τα χρόνια είναι ο Παναγιώτης Σκαπέτης, η Ρία Κακαβελάκη, ενώ την ευθύνη για την ενημερωτική ζώνη για πολλά χρόνια είχε η Δέσποινα Βασιλειάδου. Την γενική ευθύνη για την άρτια λειτουργία του σταθμού έχει ο Γιάννης Καπετάνος, όπως και το τεχνικό κομμάτι με τη βοήθεια του τεχνικού Κώστα Κωνσταντάρα.

Ο Ραδιοφωνικός σταθμός **ΑΛΦΑ**, με το γνωστό διακριτικό **ΡΑΔΙΟ ΑΛΦΑ** και με σημαντικότερο ιδρυτικό στέλεχος και συντονιστή του σταθμού τον κύριο Ηλία Κότσαλη ξεκίνησε να εκπέμπει δοκιμαστικά και αρχικά μόνο μουσική στις αρχές του Αυγούστου του 1991. Το επόμενο μήνα, το Σεπτέμβριο του 1991 ο σταθμός μετακομίζει στην αγορά της Μύρινας (συγκεκριμένα σε ένα οίκημα ακριβώς πίσω από το κομμωτήριο Διαμαντή) και εκπέμπει από κεραία που τοποθετείται στο ύψωμα Καμπάνα με στόχο την καλύτερη

αναμετάδοση. Στο ίδιο ύψωμα θα τοποθετηθεί και μια κεραία λήψεως γιατί εκείνη την εποχή ο σταθμός μετέδιδε τις ενημερωτικές εκπομπές του Σκαϊ. Η συνεργασία αυτή των σταθμών θα διαρκέσει περίπου για μια δεκαετία. Το Σεπτέμβριο του 1991 λοιπόν ο ραδιοφωνικός σταθμός Άλφα μεταδίδει επίσημα για πρώτη φορά αρχικά στη Μύρινα και στην περιφέρεια της και λίγο αργότερα παλλημνιακά. Τα γραφεία του σταθμού από το 1994 έως το 2004 θα φιλοξενηθούν σε κτήριο δίπλα στον αστυνομικό σταθμό Μύρινας, ενώ σήμερα βρίσκονται στην πλατεία των ΚΤΕΛ Λήμνου. Το Ράδιο Άλφα μεταδίδει στη συχνότητα των 96 FM αλλά και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.limnostv.com. Το περιεχόμενο των εκπομπών είναι ενημερωτικό με έμφαση στην τοπική ενημέρωση και στην ανάδειξη εκείνων των προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους της Λήμνου. Ωστόσο δεν απουσιάζει το ψυχαγωγικό κομμάτι. Στόχος του σταθμού από τα πρώτα ακόμα βήματά του ήταν να στηρίξει τον κάτοικο της Λήμνου και να του δώσει τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή του για τα θέματα εκείνα που αφορούσαν την καθημερινότητα του. Αυτή η λαϊκότητα που χαρακτηρίζει το σταθμό πέρασε και στο ψυχαγωγικό του μέρος με μουσικά κομμάτια που αγγίζουν τη λαϊκή ψυχή του ανθρώπου. Το ράδιο Άλφα συνεργάστηκε και με ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς του Sidney , της Μελβούρνης και της Νότιας Αφρικής με σκοπό την ενημέρωση αλλά και τη συσπείρωση της λημνιακής ομογένειας των περιοχών αυτών. Τα τελευταία 5 χρόνια συνεργάζεται με το ραδιοφωνικό σταθμό Σφαίρα εμπλουτίζοντας με αυτόν τον τρόπο το ψυχαγωγικό του πρόγραμμα. Σημαντικά εγχειρήματα του σταθμού υπήρξαν η δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού με την επωνυμία **ΛΗΜΝΟΣ TV** (1994-1997) αλλά και η έκδοση της τοπικής εφημερίδας «**Λήμνος**» που κυκλοφορεί εδώ και 12 χρόνια. Εκτός από τον κύριο Ηλία Κότσαλη με τον σταθμό έχουν συνεργαστεί κατά καιρούς η Δέσποινα Καμπουροπούλου, η Γιώτα Κότικα , η Μαρία Κασάρα, ο Γιώργος Καριακλής κ.ά.

Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1992 άρχισε να εκπέμπει και ο μη κερδοσκοπικός ραδιοφωνικός σταθμός του κυρίου Χασάπη

Σωτήρη (αρ. πρωτ. 087/92) με αρχική ονομασία Radiostar που στη συνέχεια μετονομάστηκε σε **Holiday**. Με ραδιοφωνική συχνότητα στα 94 FM εκπέμπει από το ύψωμα Άγιος Αθανάσιος λίγο έξω από τη Μύρινα σε μεγάλη εμβέλεια και σε περιοχές εκτός Λήμνου, όπως στην Καλλονή, στο Μόλυβδο της Λέσβου και στην Ίμβρο. Η εκπομπή του σταθμού γίνεται αυτοματοποιημένα από σύγχρονα μηχανήματα, χωρίς δηλαδή την παρουσία έμψυχου δυναμικού. Το περιεχόμενο των εκπομπών είναι αποκλειστικά ψυχαγωγικό, χωρίς όμως να απουσιάζει και η μουσική ενημέρωση. Το πρόγραμμα του σταθμού απευθύνεται στο νεανικό κυρίως κοινό με πολλή μεγάλη ανταπόκριση.

Στις 25 Ιανουαρίου του 1996 αρχίζει να εκπέμπει ο ραδιοφωνικός σταθμός **TOP FM** από τη Λημνιακή Ραδιοφωνία Παραγωγή ΕΠΕ και δέκα χρόνια αργότερα, στις 18 Ιουλίου του 2006, ενώ ο σταθμός ανήκει στην ίδια εταιρία μετονομάζεται σε **Radio Melody**. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio Melody μεταδίδει στη συχνότητα των 96, 8 FM, ωστόσο σήμερα εκπέμπει και στο διαδίκτυο στη ιστοσελίδα www.melodylimnos.gr Το περιεχόμενο των εκπομπών είναι κυρίως ψυχαγωγικό και στοχεύει στην μουσική ενημέρωση των ακροατών του. Επιπλέον μεταδίδονται μονόλεπτα δελτία ειδήσεων για την ενημέρωση των ακροατών για όσα συμβαίνουν σε τοπικό αλλά και πανελλαδικό επίπεδο. Ακόμη συνεργάζεται με διάφορους μουσικούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα μεταδίδοντας τις εκπομπές τους. Μελλοντικός στόχος του Radio Melody είναι να συνεχίζει το ήδη επιτυχημένο ψυχαγωγικό του πρόγραμμα που απευθύνεται κυρίως στο νεανικό κοινό και να είναι πάντα μουσικά ενημερωμένος. Τα γραφεία του σταθμού βρίσκονται λίγο έξω από τη Μύρινα στην κεντρική οδό Μύρινας - Θέρμων. Βασικοί συνεργάτες του σταθμού είναι οι: Κώστας Ρόκκος, Νίκος Ρόκκος, Νίκος Κατερίνης κ.ά.

Από το 1989 έως σήμερα, η λημνιακή ραδιοφωνία έχει διανύσει 20 ολόκληρα χρόνια και πολλά πράγματα στ' αλήθεια έχουν αλλάξει κυρίως στο τεχνικό κομμάτι της. Κάτι όμως παραμένει ίδιο και αυτό είναι η αγάπη και το πάθος των

ανθρώπων που ασχολούνται με το ραδιόφωνο της Λήμνου, να ενημερώνουν, να ψυχαγωγούν και να κρατούν συντροφιά στους ακροατές τους. Είναι οι άνθρωποι που μπορεί να μην τους έχουμε δει ποτέ αλλά θα θέλαμε για πάντα να τους ακούμε.

¹ Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ηλία Κότσαλη για τις πληροφορίες αναφορικά με την ιστορία της ραδιοφωνίας στη Λήμνο, όπως και τους εκπροσώπους των σταθμών για τις πληροφορίες για κάθε σταθμό χωριστά.